

## **Geandewei**

Jaargang 31 - Nummer 8

### **Diaconie**

Diaconie: NL33RABO03461.34.455

Kerk: NL23RABO03461.06.796

### **Uit de gemeente**

#### **Bloemendienst**

28 april: Joukje Sijtsma

#### **Verjaardagen**

Op 22 april hoopt zr. T. de Beer - Venema, Wiesterwei 24, 9143WJ uit Nes haar 79<sup>e</sup> verjaardag te vieren.

Op 26 april hoopt br. H. Eelkema, De Kamp 11, 9143 WK uit Nes zijn 77<sup>e</sup> verjaardag te vieren.

Op 22 april hoopt zr. A. Zwiers-Tiersma, Tsjerkeplein 2, 9141TM uit Wierum haar 80<sup>e</sup> verjaardag te vieren.

Op 5 mei hoopt br. W. Eelkema, Stasjonswei 12 K004, 9123JZ, Metslawier zijn 87<sup>e</sup> verjaardag te vieren.

Allemaal een fijne dag gewenst en Gods zegen voor dit nieuwe levensjaar!

#### **Kerkauto**

Wie geen vervoer naar de kerk heeft en toch graag de kerkdienst wil bezoeken, kan de kerkauto aanvragen. Dit kan bij Margreet Schroor tot zaterdagavond 19.00 uur via 06-36217957.

#### **Pastoraat**

br. Klaas Akkerman, Aak 12, is thuisgekomen van zijn revalidatie in de Waadwente. Niet dat het nu helemaal goed is, maar hij mag nu de revalidatie verder thuis doen. Na een lang verblijf in de Waadwente is dat iets om dankbaar voor te zijn. Ook willen Klaas en Janke Akkerman iedereen bedanken voor het sturen van een kaartje of een bezoek. Het was overweldigend en het heeft hen zeer goed gedaan.

In het MCL te Leeuwarden verblijven zr. Annika De Vries-Holtewes en zr. Bontje Eelkema-Meinsma. Wij bidden hen Gods zegen toe. Dat zijn nabijheid kracht en moed geeft.

Het adres: MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.

#### **In memoriam Nutte Cuperus**

Woensdag 27 maart overleed Nutte Cuperus. Hij woonde sinds 2016 in Dongeraheim te Dokkum. Heel kort heeft hij daar samen met zijn vrouw, Jantje Cuperus-Groen gewoond. Met haar trouwde hij op 20 juli 1954. Samen kregen ze zes kinderen. Toen zij overleed verhuisde hij naar één van de appartementen in De Moanne.

Nutte Cuperus werd geboren op 29 juni 1930 in Hantumhuizen. Hij was het derde kind in het gezin van Harmen Cuperus en Dieuke Cuperus-van der Woude. Na de lagere school ging hij aan het werk als boerenarbeider en bakkersknecht. Op z'n 18<sup>e</sup> moest hij in militaire dienst en

daarna werd hij wad-arbeider. Hij heeft nog een poging gedaan om bij de Politie te werken, maar dat is niet gelukt. Vervolgens is hij bij Rijkswaterstaat gebleven als wad-arbeider in landaanwinningswerken. Dat was zwaar werk en onregelmatig vanwege het tij. Ook deed hij aanleg en onderhoud van de rijdsdammen. In de stormseizoenen werkt hij in de Staatsbossen in Drenthe waar ze onder meer rijshout kaptten. Later verschoven de werkzaamheden naar onderhoud aan de zeedijk en kwelderdijken. Toen hij 55 jaar werd kreeg hij functioneel leeftijdsontslag

Tijdens zijn werkzame leven zat Nutte in het schoolbestuur, was hij jarenlang lid van de feestcommissie en was hij samen met zijn vrouw koster van de gereformeerde kerk in Wierum (nu Museumtsjerke).

Zijn grootste hobby's waren zingen en biljarten. Zingen deed hij bij mannenkoor Pro Rege te Dokkum. Hier is hij 48 jaar lid van geweest.

Toen zijn vrouw ziek werd is Nutte jarenlang mantelzorger voor haar geweest. Vanwege de toegenomen zorg moesten ze in 2016 verhuizen naar Dongeraheem waar ze op 14 juni 2016 overleed. De tijd daarna viel hem zwaar, maar langzaam pakte hij de draad weer op. Na een val in januari dit jaar werd het lopen moeilijk en verdwenen de krachten. Woensdag 22 maart trouwde één van zijn kleinkinderen. Zelf kon hij daar niet meer bij zijn, toch heeft hij nog wel iets van de huwelijksvreugde mogen meemaken. Op woensdag 27 maart is hij in zijn slaap overleden.

In de afscheidsdienst op woensdag 3 april hebben we stil gestaan bij de woorden Psalm 23. Wij bidden de kinderen, klein- en achterkleinkinderen troost en kracht toe het gemis van hun lieve heit, pake en oerpake te dragen.

### **In memoriam Wopke Koopmans**

Wopke Koopmans werd geboren op 7 juni 1932 in Wierum; het dorp waar hij zijn leven lang gewoond heeft. Hij was de zoon van Willem Koopmans en Anna Westra. Het gezin waarin hij opgroeide kende tien kinderen. Na de lagere school ging hij op zijn 14<sup>e</sup> bij de boer werken. Doorleren zat er in die tijd niet in. Op zijn 20<sup>e</sup> zocht Wopke samen met een aantal dorpsgenoten het avontuur en ging werken op de Willem Barendsz. Dat was een begrip en betekende: op walvisvaart. Het was hard werken aan boord, lange tijd van huis en op zee, maar het verdiende goed. Ruim zeven jaar heeft hij dit gedaan. Het was een onuitwisbare ervaring voor hem. Na zijn tijd op de Willem Barendsz ging hij werken aan de wal, maar wel bij de zee. Hij werkte bij en aan de dijken onder andere door steen zetten en basalt leggen. Het was zwaar werk. Hobby's waren fietsen door de toenmalige Dongeradelen. Ook wandelde hij veel op de zeedijk en dan vooral van Wierum naar Paesens.

Met veel plezier heeft Wopke in Wierum op de Aak 12 gewoond. Toen hij vanwege lichamelijke ongemak zichzelf niet meer goed redden kon, kwam de buurtzorg. Ook verleenden zijn broer en zus mantelzorg waardoor hij in zijn huis kon blijven wonen. Vanaf oktober vorig jaar had hij echter 24-uurzorg nodig en daardoor verhuisde hij naar Dongeraheem. Een heel andere omgeving dan Aak 12, maar ook hier was hij tevreden. Wanneer je bij Wopke op bezoek kwam stond bijna altijd de TV aan. Daar keek hij graag naar en vooral kerk en politiek had zijn interesse. Wopke was een gelovige man en kerkelijk meelevend. Hij heeft nooit een kerkelijk functie gehad, maar dat zegt natuurlijk niets over zijn geloof. Wij konden er samen over praten en wanneer ik wegging was het vanzelfsprekend dat we afsloten met gebed.

Dinsdag 2 april overleed Wopke Koopmans op de leeftijd van 91 jaar. In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij de woorden van vers acht van Psalm 39

*Wat heb ik dan te verwachten, Heer?*

*Mijn hoop is alleen op u gevestigd.*

Deze tekst stond ook boven de rouwbrief en was door hemzelf uitgezocht. Woorden van hoop en vertrouwen in God. Dat had Wopke Koopmans tijdens zijn leven. Hij geloofde dat hij bij God in goede handen was. Hier in het aardse bestaan, maar ook wanneer hij kwam te overlijden. In dat vertrouwen hebben wij hem maandag 8 april naar zijn laatste aardse rustplaats gebracht.

### **In Memoriam Griet Eelkema-Visser**

Op zaterdag 6 april kwamen we bij elkaar in de Johanneskerk te Nes om afscheid te nemen van mw. Griet Eelkema-Visser. Op 2 april was er een einde gekomen aan haar leven. Zij is 92 jaar geworden. Ze woonde in het zorgcentrum De Skûle te Mitselwier. In de dienst hoorden we de Bijbelse woorden uit Jesaja 43: 1, 2. Verzen, die ook de trouwtekst bevatten: 'Ik haw dy by de namme neamd, do bist fan My'. En we lazen uit Matteüs 11: 28-30, waarin Jezus zegt: 'Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijn. En Ik zal jullie rust geven'.

Griet Visser werd geboren op 26 oktober 1931 te Peazens, op een boerderij. In een gezin met tien kinderen waarin zij de oudste dochter was. Ze hielp veel mee in de huishouding en op de boerderij. Al vroeg kreeg ze verkering met Ulbe Eelkema uit Nes. Maar ook in die tijd, nemen haar heit en mem een belangrijk besluit: ze willen gaan emigreren naar Canada. Een grote stap, die Griet echter niet wil nemen. In die tijd krijgt ze ook nog TBC. Maar het vertrek van het gezin stond vast. Een groot emotioneel dilemma voor haar. Willen blijven in Nederland, maar dan je geliefden zien vertrekken.

Met hun trouwen, in 1955, gingen Ulbe en Griet Eelkema wonen in het ouderlijk huis van Ulbe. De familie Eelkema had een transportbedrijf. Ze mochten het geluk ervaren van het krijgen van kinderen: Riemke in 1956, Willie in 1958, Annemarie in 1961 en Jan in 1967. Later verhuisde het gezin naar de Mûnewei.

In 1992 stopten ze met het bedrijf. Griet Eelkema, die achter de schermen ook meewerkte in het bedrijf ging toen werken in de bloemenkas in het dorp. In 2010 kwam er een groot verdriet in het gezin. Haar man, heit en pake Ulbe kwam te overlijden. Een moeilijke tijd voor haar. Maar ze pakte de draad van het leven weer op. Toen de tijd daar was is ze in 2022 naar de Skûle gegaan. Daar heeft ze een goede tijd gehad.

In haar leven is ze vaak ziek geweest. Vatbaar voor TBC (drie keer). Ook was het een keer kantje boord door een darmperforatie. Ze was bij de gymnastiek, bij de vrouwenvereniging en bij de Plattelandsvrouwen. Ook was ze bestuurslid van de begrafenisvereniging.

En wat ze heel graag mocht doen en ook goed kon, was: zingen. Bij het koor De Lofstem en later bij het koor in Oosternijkerk. Ze was een gelovige vrouw, maar die altijd wel op zoek was naar de zekerheid van het geloof.

In het licht van de Schriftlezingen namen we afscheid van haar. In het besef en geloof, dat ze nu werkelijk rust heeft gevonden bij God.

We bidden de kinderen en (achter-) kleinkinderen Gods troost toe.

Ds. Bob Haanstra

### **Oproep**

We zijn op zoek naar vijf gemeenteleden die met elkaar een Werkgroep Bijzonder Diensten (WBD) willen vormen. Het is de bedoeling dat deze werkgroep een aantal keren per jaar een dienst voorbereid die een wat andere invulling heeft. Wie het een leuk lijkt om hiermee bezig te zijn mag zich bij mij (GvW) opgeven.

**Extra gemeenteavond**

Dinsdag 23 april is er een extra gemeenteavond. Deze keer alleen voor de gemeente van Nes-Wierum. Onderwerp deze avond is de volgende stap in de samenwerking met de PG Oosternijkerk. Deze gemeenteavond is tegelijk met een extra gemeenteavond in de PG Oosternijkerk. Door de kerkenraad is er een werkgroep ingesteld die het verdere proces van samenwerking gaat uitzetten. Op deze avond zal de gemeente worden bijgepraat en worden gevraagd om een reactie. Aanvang 19.30 uur in de Mariatsjerke te Wierum.

**Moandeipraat(sje)**

Vrijwel elke maandagochtend ben ik in It Koetshûs te vinden. Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar. Wie langs wil komen voor een (koffie)praatje is van harte welkom.

*Ds G. van Wieren*

**Kopij Geandewei**

De volgende Geandewei verschijnt op 3 mei 2024, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 26 april bij de scriba, via de mail: [scriba@pgneswierum.nl](mailto:scriba@pgneswierum.nl).